



DE WARMSTE VAKANTIEPLEK VAN VLAANDEREN, MET SCHRIJFSTER PATRICIA DE LANDTSHEER

«In Vlassenbroek hangt iets mysterieus»

DENDERMONDE

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag leidt schrijfster Patricia De Landtsheer u naar het pittoreske Vlassenbroek.

NELE DOOMS

Al heel wat kinder- en jeugdboeken heeft schrijfster Patricia De Landtsheer (68) uit Dendermonde op haar actief staan. En in een groot deel ervan speelt Vlassenbroek, klein gehuchtje rond een charmant kerkje aan de Schelde, een rol. Als decor, of ook heel vaak als inspiratiebron. «Ik ben gewoon verliefd op Vlassenbroek», zegt de auteur. «Als kind kwam ik hier al vaak naartoe met mijn vader. We wandelden van ons huis in Sint-Gillis tot in Vlassenbroek. De Schelgedijk lag er toen nog niet, het was meer een overwoekerd jaagpad. We hadden onze dagelijkse wandeling hier, midden de natuur. Later kwam ik hier met vrienden, nog later met mijn lief die ook mijn man werd en nu met mijn kleindochter. Het dorpje verliest nooit of te nimmer haar aantrekkingskracht.» De Landtsheer weet perfect hoe ze het liefst, keer op keer, Vlassenbroek nadert. «Vanuit Dendermonde langs de Schelgedijk», zegt ze vastberaden. «Dan



Schrijfster Patricia De Landtsheer, met achter haar het kerkje van Vlassenbroek. Foto Geert De Rycke

zie je eerst een reeks kleine huisjes, tot je het kerkje ziet opdoemen. Een beeld als een schilderij. Het is geen raadsel waarom Vlassenbroek ooit, en nu nog, enorm geliefd was bij kunst schilders. En ook bij gedichtschrijvers. Aan inspiratie voor poëzie is hier geen gebrek. Met gelijkgezinden organiseerde ik hier ooit gedichtwandelingen in de zomer. Een echt succes. Misschien moeten we die draad binnenkort maar weer eens oppikken.»

'Pareltje midden de natuur'

Door werken die bezig zijn om, in kader van het Sigma plan tegen overstromingen, van de Vlassenbroekse polder een

gecontroleerd overstromingsgebied te maken, kreeg de natuur en het uitzicht er ondertussen een hele gedaanteverwisseling. «Maar het is interessant hoe de natuur ook hier zijn weg vindt en gewoon doorgaat», zegt De Landtsheer. «Het ziet er allemaal anders uit dan vroeger. Anders, maar op zijn manier ook heel mooi.»

De Landtsheer noemt het dorpje 'een pareltje midden de natuur'. «Het is die natuur, van Schelgedijk tot wandelpaden in poldergebied, die een soort bescherming biedt», zegt ze. «Ik kom hier heel vaak om tot rust te komen, mijn gedachten te vertellen aan het water. De verbondenheid met de natuur is hier

sterker dan op gelijk welke andere plek. En er hangt altijd iets mysterieus. Maar let op, ook het dorpje zelf heeft iets te bieden. Wie Vlassenbroek bezoekt, moet zeker ook in de paar kleine straatjes eens rond gekuierd hebben om de sfeer op te snuiven. Hier heerst echt nog gemoedelijkheid, ook in de kleine, gezellige cafeetjes die ze hier hebben. Daar een frisse pint drinken of een lekkere pannenkoek eten, is een echt aanrader.»

Ken jij ook nog een plekje in de buurt dat zeker het ontdekken waard is? Laat het ons weten via www.hln.be/challenges.